



Juni 2022



Hallo Zonnebloemers!

Zomer! Het gonst door de gangen, het fladdert door de kinderen, het zoemt over de speelplaats!

De rapporten zijn besproken, de banken zijn leeggemaakt. Er is opgeruimd, gesorteerd, gepoetst en geschrobd. We zijn er klaar voor! Twee maanden de zonnepanelen richten, opladen en dan in september vol goesting al die Zonnebloempjes terug zien. Met nieuwe ideeën, fantastische verhalen en hopelijk zongebruinde snoeten van al dat buiten spelen en ravotten in een zomer vol ontspanning en kind zijn. Ontdek de parken, het strand en de vele speelpleinen in Oostende!

Wij hadden alvast een geweldig schooljaar, hopelijk jullie ook.

We zien jullie terug op de open klasdag op 29 augustus 2022 om 19u!

Tot volgend schooljaar
De redactie



NIEUWS UIT DE KLASSEN

K0 – DE BEERTJES

Bezoek ook onze blog:
<https://blog.seesaw.me/beertjes20212022>

Nieuwe peuters in onze klas

De voorbije maanden verwelkomden we 5 nieuwe Beertjes! Leuk om jullie te leren kennen!



Milou



Burhan



Assiyah



Emilio



Bob

Project “Snoezelfruitsel”



Na ons bezoekje aan “Woelgevoel” in De Grote Post, gingen we in de klas ook experimenteren, kijken en voelen.

Project “Kriebeldiertjes”

Dankzij het boekje “Rupsje nooit genoeg” leerden we over de cyclus van eitje tot vlinder. Heel wat kriebelbeestjes leerden we herkennen en benoemen. We lazen ook het boekje “Zeg kleine bij, wat dans jij mooi” en dansten de Mayadans. Zo leerden we dat bijtjes dansen om aan de andere bijtjes te laten zien waar de allerlekkerste bloemen groeien.





Project “Kleuren”

Elke dag stond in thema van een bepaalde kleur. De Beertjes deden kleren aan in de kleur van de dag en brachten spulletjes mee. We lazen het boekje “Een kleur van mezelf” en oefenden in het sorteren en benoemen van kleuren. We gingen ook creatief aan de slag: bij elke kleur gebruikten we een andere techniek.

Project “Wilde dieren”

We haalden met veel plezier het beest in ons naar boven. Brullen als een leeuw kunnen onze Beertjes super goed! Of was het brullen als een beer?! We lazen het verhaal “Wat een leuk”, dansten op “Olifanten” van Radio Oorwoud en leerden een liedje over krokodillen, de orang-oetan en de vogels in de lucht. We speelden heel wat gezelschapsspelletjes. Wat een pret!



Project Boerderijdieren

We lazen de verhalen “Klipperdeklop” en “De kip van Huub”. We leerden ook het liedje “Wat doet een eendje?”. De Beertjes konden al heel wat dieren herkennen en benoemen! We luisterden naar dierengeluiden en raadden bij welk dier ze horen. Daarnaast ontdekten we welk babydiertje bij welk volwassen dier hoort. We speelden heel wat spelletjes.



Als kers op de taart gingen we naar de kinderboerderij waar we al die leuke dieren in het echt mochten ontmoeten.

Project Zand en water

Is er een beter thema om het schooljaar af te sluiten? Spelen met water en zand, ravotten op het strand, schelpen schilderen, gekleurde bellenblazen, schilderen met een ijsje,... Kortom dolle pret!



We maakten ook nog prachtige mama en papa geschenkjes en we zetten onze beste dansbeentjes voor op ons geweldig Zonnebloemfeest! Wat zijn al onze Beertjes toch leergierig! Tijdens onze projecten hebben ze veel geleerd en beleefd.

K1 – DE EENDJES

Bezoek ook onze blog:
blog.seesaw.me/deeendjes2021en2022

Welkom in de eendjesklas!



Aïsha



Mustafa



Riyan



Habiba



Karim

Project “Kleuren”



Geel + blauw = groen



Geel + rood = oranje



Rood + blauw = paars



Rood + wit = roze





Schoolreis naar de kinderboerderij “De Lange Schuur”



Project “Kickers”



Na de paasvakantie werden de Kickers volledig ondergedompeld in het project ‘Kickers’. Johnny nam kikkerdril mee van uit zijn vijver om in de klas van dichterbij te bekijken. In de klas konden we de evolutie van de kikkers goed zien.



Af en toe zetten we een dikkopje onder de microscoop. We zagen ze zo veranderen van vorm, kleur en structuur. Wanneer de kikkers volgroeid waren, lieten we ze vrij in de natuur.



Spelen en knuffelen

Naast al dat leren hebben we ook nog even tijd om te spelen en wat te knuffelen met Johnny en Axelle! 😊



Project “Fruit”

We brachten een bezoek aan de winkel om fruit te kopen dat we nog niet zo goed kenden. We moesten zelf ons fruit scannen, wegen en betalen aan de kassa. Daarna mochten we al het gekochte fruit heerlijk opsmullen in de klas.



We brachten een bezoek aan Mu.ZEE waar Elke onze gids was. We zochten allerlei fruitsoorten en andere voorwerpen op in kunstwerken en gingen daarna zelf aan de slag in het atelier van Mu.ZEE.

In de klas speelden we fruitmemory, fruitdomino, gingen we stempelen en nog zoveel meer...



Project "Huizen bouwen"

We trokken de straat op om enkele bouwerven te bekijken en we keken ook welke soort huizen er in onze schoolbuurt te zien zijn.

Daarna werden we echte bouwvakkers in onze klas. We metsten een echte muur met cement en bakstenen. We ontpopten ons tot loodgieters die buizen legden, we timmerden erop los, mochten boren met een echte boormachine, knutselden ons eigen droomhuis en nog zoveel meer.



Diploma uitreiking

Op 22 juni kregen onze Leeuwen hun diploma. Nu zijn ze officieel klaar om naar het eerste leerjaar te gaan!



L1 – DE BABELMONSTERS

Nieuws uit de klas

Het schooljaar zit er alweer op! De voorbije maanden zaten de Babelmonsters niet stil. Net voor de paasvakantie trokken we naar Brugge en bezochten het **concertgebouw!**

Na de paasvakantie vlogen we er meteen in. We werkten samen met de Sneeuwuielen en startten met de repetities voor het **schoolfeest**. Daar kwam heel wat bij kijken. Teksten studeren, danspasjes oefenen, kostuums maken en veel repeteren.

Op 21 mei was het dan zover! Zenuwachtige juffen maar ook bij de kinderen gierden de zenuwen door de buik! De Sneeuwuielen en de



Babbelmonsters zetten een puike prestatie neer. Wat een enthousiaste en getalenteerde kinderen.



Moederdag en Vaderdag volgden in de weken erna. Dat betekende een geschenkje maken en in ons mooiste handschrift een gedicht neerpennen. We leerden ook om de jonge plantjes van de **graslelies** wortel te laten schieten.





Twee keer brachten we een bezoek aan de **boerderij**. De eerste keer om te zien hoe schapen geschoren worden en hoe wol te weven, te spinnen en te kaarden.



Een tweede keer bakten we er brood.

Samen met de Dolfijnen sprongen we naar hartenlust in **Hangtime** (zie foto bij de Dolfijnen op de volgende pagina).

Wie heeft de wereld gemaakt?

“Wie heeft de wereld, de mensen en de dieren gemaakt?” vroeg een Babelmonstertje. Wat een moeilijke vraag! Ook al zijn ze nog jong, toch hadden velen onder hen hier al een uitgesproken mening over.

Maar wat was nu het goede antwoord op deze vraag? Welke stelling we ook volgden, telkens kwamen we terecht bij een andere vraag. Wie maakte dan de eerste mens, de eerste god of het eerste superwezen? “Misschien zal niemand ooit weten hoe alles ontstaan is.”, merkte een ander Babelmonstertje op. Deze stelling gaf iedereen stof tot nadenken! We kwamen tot de conclusie dat je mag geloven wat je wil en dat we respect voor de mening van de anderen moeten hebben.

Tijdens de “Babelbalkring” leerden we heel wat bij over deze prachtige wereld! Een Babelmonstertje bezocht Dinant en zo kwamen we bij Adolf Sax (= de uitvinder van de saxofoon!) terecht. We leerden ook iets bij over het Atomium. Vol bewondering keken we naar beelden over de bouw van dit vreemde maar toch wel mooie gebouw.



Op uitstap met de Babelmonsters

We hebben ons schooljaar leuk afgesloten met een uitstap naar 'Hangtime' en een middagje zee.



In het trampolinepark sprongen we onmiddellijk vrolijk en levenslustig op de verschillende trampolines. We konden springen in grote blokken, van een hoogte en weliswaar klimmen langs de wand. Een kruiphoekeje werd snel een 'kamp' en vermits we het trampolinepark voor ons alleen hadden, konden we lustig heel het terrein in beslag nemen.





Onze boterhammen aten we op aan het domein 'Duin en Zee'.

Een mooi speelplein zorgde voor het nodige vertier.



Wat hadden we geluk met het weer! Want het was een stralende zon en er was nog niemand op het strand. We installeerden ons, smeerden ons goed in met zonnecrème en begonnen allerlei kunstwerkjes in het zand te maken.

Daarna gingen we met z'n allen pootje baden (vermits er die dag nog géén redders waren). Moe maar voldaan keerden we terug.



Sfeerbeeldje



L3 – DE STOKSTAARTJES

Bezoek ook onze blog:
blog.seesaw.me/stokstaartjes2122

Project “Ruimte”

De Stokstaarten gingen op pad en volgden een uitgestippelde route aan de hand van een kaart. Tijdens de zoektocht moesten ze goed samenwerken. Op voorhand hadden ze foto's gekregen van plaatsen die ze tijdens hun route zouden tegenkomen. Deze plaatsen waren op de kaart aangeduid, maar de Stokstaarten wisten op voorhand niet welk foto bij welke plaats hoorde.

De Stokstaarten trokken er opnieuw op uit. Ditmaal naar het stadhuis van Oostende om uitleg te krijgen over hoe alles daar in zijn werk gaat. Ter plekke kregen ze de trouwzaal en de vergaderzaal van de Burgemeester en Schepenen te zien. De burgemeester nam zelfs even de tijd om ons dag te zeggen. We konden ook vragen aan hem stellen.



Terug op school gaven de Stokstaarten een eigen presentatie over waarom zij burgemeester zouden moeten zijn. Elke leerling kreeg een stemkaart en kon een stem uitbrengen in een echt stemhokje.



De Stokstaarten stonden niet stil en wilden een eigen stad creëren. Dit deden ze met kleine kartonnen doosjes die gerecycleerd mochten worden. Onze burgemeester van de stad is Rika geworden. Zij besloot met de schepenen (Meriton) en de burgers (zoals in een vergaderzaal) wat er in de stad aanwezig moet zijn.



Ze maakten elk een eigen huis en beslisten daarna in groep wie de essentiële gebouwen maakte. De huizen kwamen dan op een groot canvas terecht waar ze zelf de straten op schilderden. Zo is onze stad ontstaan.

Moederdag plant

De Stokstaarten mochten zelf een tuinkers planten. Eerst moesten ze hun spieren gebruiken en zelf een plantenbak in elkaar knutselen. Ze mochten zelf gaten voorboren. Daarna schilderden ze deze volgens de schildertechniek 'pointillisme'.



Zonder de hulp van Elke en het houtmateriaal van Jasper zou dit allemaal niet gelukt zijn!

Dankjewel daarvoor!

Zingen

Doorheen het jaar zongen de Stokstaartjes met Dzhayran liedjes op de piano. Wij zongen 'fruitsalade', ook gekend als 'papaja banaan en ananas!', 'A ram sam sam' en 'welles nietes'.

Dankjewel voor het leuk en geweldig jaar! Groetjes van Dzhayran & Vicky!



L4 – DE LIBELLEN

Bezoek Cozmix

Eind april gingen we naar Cozmix, de Volkssterrenwacht in Beisbroek. We zagen een hele interessante en mooie film over ons zonne- en sterrenstelsel. In de grote koepel keken we door de telescoop, daarna kregen we een goede uitleg over de maanlandingen en over onderzoeken die gebeuren in de ruimte. Een heel leerrijke voormiddag!



Schoolfeest

Op 21 mei ging ons schoolfeest door. We repeteerden vele weken. Met Ilse en Annick bereidden we een toneelstukje voor. Maren maakte kleurrijke Afrikaanse maskers met ons en Vicky leerde ons een dansje. Het resultaat mocht echt gezien worden en het werd een heerlijk, zonnig feest.

Karate

Op 24 mei kregen we een workshop karate in plaats van lichamelijke opvoeding. Wat was dat een avontuur! We kregen les van een echte sensei (= het Japanse woord voor leraar). Hij legde ons uit dat het doel van karate, het uitschakelen van een aanvallers is met één enkele, beslissende tegenaanval, zonder behulp van wapens. Hij toonde ons enkele technieken en iedereen was heel enthousiast om deze uit te proberen. We kunnen wel zeggen dat we echte durvers waren.



Project "Schildpadden"

Tijdens de laatste weken van het schooljaar deden we een project over schildpadden. De inspiratie voor het onderwerp kwam via Karrewiet. We zagen hoe kleine zeeschildpadjes, die met uitsterven bedreigd zijn, door mensen geholpen werden om

de oversteek van het strand naar de oceaan te maken. Het zeewater stijgt immers waardoor er minder plek is om eieren te leggen en de oceanen zijn steeds meer vervuild. Zeeschildpadden hebben hier veel last van want vervuilde zeeën zijn slecht voor hun gezondheid. De plasticvervuiling is één van de grootste bedreigingen voor dit dier.



Eerst bekeken we filmpjes van schooltelevisie om meer te weten te komen over schildpadden in het algemeen en we namen samen documentatie door. Daarna kregen we een opdracht. Iedereen moest een soort schildpad kiezen en een poster maken over dit dier. Op de poster moest een tekening gemaakt worden, waarbij de belangrijkste info in sleutelwoorden neergeschreven werd. Onze posters werden echte pareltjes en we leerden heel wat bij.

L5 – DE SNEEUWUILEN

Zonnebloemklassen

Samen met L4 en L6 genoten we van de Zonnebloemklassen. Kort na de Paasvakantie vertrokken we richting Dikkele waar onze driedaagse ontdekkings-tocht startte.



Dit jaar dompelden we de leerlingen onder in verschillende technieken. We maakten windmolens, stuiterballen, speelden zelf 3D printer, ontwerpen en bedrukten we een eigen tasje... Ook hadden we een fuif, waar we tot laat in de avond dansten!



Project "Seksuele opvoeding"

Terug thuis gingen we aan de slag met een nieuw project! Seksuele opvoeding kreeg de meeste stemmen. De leerlingen waren erg nieuwsgierig naar hoe het er in de grotemensenwereld nu eigenlijk echt aan toe ging. Nele en Manon werkten op basis van de vragen van de leerlingen en het leerplan en de leerdoelen iets moois uit. Samen met Sensoa en dokter Bea dompelden we de leerlingen op een gepaste manier onder in dit project. Rode oortjes en gegiechel kon natuurlijk niet ontbreken!



Moeder- en vaderdag

Samen zetten we onze mama's en papa's in de bloemetjes. De leerlingen maakten voor de mama's een ketting, opgebouwd uit het ijzertje van een waspeld en houten parels. Dat was een hele beleving want de parels volgen de weg van de zwaartekracht.

😊. Soms hadden we 3 tot 4 pogingen nodig. De papa's zijn super! Daarom kregen zij een flesopener in de vorm van een superheld. Hopelijk genoten ze van hun dag!



Naar buiten!

De Sneeuwulen houden van de natuur en het buiten zijn. Met het mooie weer trokken we regelmatig naar het parkje aan school om daar les te krijgen. De leerlingen zorgden zelf voor een dekentje en voor de boeken die ze die dag nodig hebben.

Erg mooi om te zien hoe de omgeving de leerlingen inspireerde om rustig en met volle aandacht bij de les te blijven. Ook toevallige voorbijgangers vonden ons blijkbaar erg interessant want we zijn toch enkele keren gefotografeerd!



Fietsexamen

De maanden maart en april stonden voor de Brulapen in het teken van het fietsexamen. We oefenden wekelijks in kleine groepjes onder begeleiding van Maren. De schepen van mobiliteit Björn Anseeuw, kwam plechtig de diploma's uitreiken. Al onze Brulapen zijn met glans geslaagd. We hebben dit jaar maar liefst 3 superfietzers: Zakir, Lars en Uzair. Een dikke proficiat aan al onze Brulapen!



Succes Brulapen!



Het einde van het schooljaar nadert en we nemen afscheid van deze fantastische groep! Hard werken, zwoegen en zweeten maar ze hebben de eindmeet gehaald.

Veel succes in het middelbaar, Brulapen!



SCHOOLFEEST

Wat was het fantastisch om na 2 jaar stilte en afstand weer te knallen op ons schoolfeest! Alle kinderen en leerkrachten gaven het beste van zichzelf op het podium. Onze ouders en vrienden van de school bewonderden en genoten met volle teugen van het verhaal 'de wonderlijke reis naar gekleurd geluk'. Wat een fijne apotheose op ons jaarthema geluksvogels! Tsjilp!





SCHOOLRAAD

Het einde van het schooljaar nadert, het zijn de laatste loodjes. De zomer wenkt en dat is een heerlijk gevoel. Reden te meer dus om nog even alles op alles te zetten, ook in de schoolraad. Veel cijfers, punten en komma's passeerden de revue om het schooljaar in schoonheid af te sluiten en om ons optimaal voor te bereiden op het volgende jaar. Het schoolreglement werd op punt gesteld, het budget werd afgeklopt en, vanzelfsprekend, bespraken we uitvoerig de verbouwingen die we volgend jaar laten starten. Nog dit jaar trekken we deze verbouwingen op gang met een eerste deel van onze verhuis naar 'de overkant' en dan zijn we helemaal klaar om er volgend jaar in te vliegen.

Geniet van het verlof, van het mooie weer en van prachtige momenten.

Aaron Ooms

OUDERWERKING

Het was een verwarrend jaar: opstart, verbod door coronamaatregelen, opstart en hervat. Niet zo makkelijk om elkaar terug te vinden. Toch waren er hele leuke nieuwe voorstellen. De taartverkoop was weer geslaagd, de helpende handen op het schoolfeest waren ontelbaar.

We kijken uit naar een rustiger schooljaar en verwelkomen jullie graag op de opstart van de ouderwerking: donderdag 15 september om 19u op school. Boek alvast je babysit 😊. We houden een "potluck" van sneukeltjes en frisse ideeën.

Bedankt ook aan iedereen die geholpen heeft bij de verhuis naar 'de overkant'!

FONEMI EN KIWANIS

Kiwanis Oostende Noordzee is een serviceclub-organisatie die het lot van kinderen in het algemeen en kinderen in kritieke situaties in het

bijzonder behartigt. Hierbij speelt de overtuiging om zo veel mogelijk kinderen kansen te bieden in onze veeleisende maatschappij een bijzondere rol. Ze ondersteunen daartoe heel specifiek persoonsgebonden initiatieven maar ook projecten waar grotere groepen bij gebaat zijn.



In samenwerking met Hogeschool VIVES uit Brugge bieden ze alle Oostendse lagere scholen de kans om gebruik te maken van de APP "FONEMI" (alle 3e kleuterklassen en eerste leerjaar). Deze app werd ontwikkeld door 4 docenten van de Hogeschool VIVES en wordt mits een kleine licentie-bijdrage aangeboden aan alle Vlaamse scholen.

De app is specifiek ontwikkeld voor Vlaamse scholen, is bijzonder gemakkelijk te gebruiken en heeft als voornaamste doel het fonemisch bewustzijn (klankbewustzijn) van kinderen op een correcte wijze te stimuleren zodat de instap naar begrijpend lezen veel vlotter verloopt. Ook voor anderstalige kinderen blijkt de app zeer nuttig te zijn. De app wordt door de kinderen individueel gebruikt (ipad, laptop ...). De progressie van de kinderen kan door de leerkracht zeer overzichtelijk geëvalueerd worden.

Wij zijn begin mei van start gegaan met de app bij de Leeuwen!

SPAARACTIE VAN KIWI

Met de kleuterafdeling hebben we snel 300 kiwi-stickers bij elkaar gespaard voor de spaarkaart van "Fruit een lekkere buit". Dankzij die stickers kregen we 20 ballen voor op school! Er wordt tijdens de speeltijden met de ballen gespeeld.



AARDBEIENVERKOOP

Dit was het zevende seizoen dat er aardbeien werden verkocht ten voordele van de Zonnebloem. We brengen jullie snel op de hoogte van de besteding van de winst.

SCHOOLSE UITSPRAKEN EN EEN VLEUGJE HUMOR

Kind L4: Ik ken iemand die wordt geopereerd aan haar 'braadmoeder'.

Kleuter K2: Wauw juf, je hebt een mooie ketting aan en (raakt de blouse even aan) precies ook een mooie pyjama.

Doet jouw kind ook van die heerlijke eerlijke leuke uitspraken na een dagje Zonnebloem? Aarzel niet om ze te delen en mail ze door naar elkewulf@hotmail.com.

EERSTE VERHUISBEWEGING

Velen onder ons herinneren zich ‘the big move’ van juni 2017, toen we van ons vorige schoolgebouw verhuisden naar onze huidige Zonnebloem.

Het was een déjà – vu deze laatste dagen van juni... Zeven (!) klassen werden in deze eerste verhuisbeweging dankzij de efficiënte planning van Grace en de krachtinspanning van leerkrachten, ouders, de mobiele ploeg, ons poetsteam, een verhuisfirma, oud-leerlingen en vrienden op slechts 1 dag tijd naar het gebouw aan de overkant van de speelplaats verhuisd én daarna reeds volledig ingericht.



Nog twee keer maken we een dergelijke verhuisbeweging, en dan kunnen de bouwwerken beginnen.

Onze nieuwbouw krijgt ondertussen steeds meer vorm op papier en in 3D maquettes. In het eerste trimester van volgend schooljaar hopen we jullie allen te kunnen verwelkomen op de onthulling van de plannen van een schoolconcept waar we met het ganse team hard aan hebben gewerkt en die we met gulle subsidies van GO!Centraal en de steun van onze Algemeen Directeur kunnen waarmaken.

*Veel te vroeg moesten we onlangs
afscheid nemen van een mama en
een papa van enkele van onze
leerlingen.
We wensen de families veel sterkte bij
het verwerken van dit verdriet.*



KALENDER AUGUSTUS - SEPTEMBER 2022

Wist je dat je alle **foto's** van dit krantje kan bekijken en downloaden op zonnepitvzw.smugmug.com?

Datum	Activiteit
29 augustus	Kennismaking met de klas en de leerkracht! Welkom op school vanaf 19u!
15 september	Startvergadering ouderwerking om 19u. Iedereen welkom!



Op zoek naar **speelplezier** deze zomer? Ontdek alle 60 (!) gratis speelpleinen van Oostende via deze link www.oostende.be/speelpleintjes en de sportpleinen via deze link www.oostende.be/sportveldjes.



TOT VOLGEND SCHOOLJAAR!

